

Het Kastelenpad: 13 km
Groene Pijl

Niet geschikt voor
rolstoelgebruikers

Dit schitterende wandelpad loopt door de dorpjes Wuustwezel en Loenhout.

De naam Kastelenpad doet vermoeden dat het ons voert langs de kastelen van beide dorpen, maar niets is minder waar. Het pad leidt ons langs de twee kasteeldomeinen. Niettemin is het een prachtige wandeling, niet alleen tijdens de zomer, maar op elk tijdstip van het jaar.

Deze wandeling kan zowel in Wuustwezel als in Loenhout gestart worden.

We staan bij het vertrekpunt op het Burgemeester **J. Van Looverenplein** in Loenhout, recht tegenover de **St Petrus- en Pauluskerk**. Deze laatgotische kerk dateert reeds van rond de jaren 1200. Na 1600 werden de twee zijbeuken bijgebouwd. In 1940 werd de kerk met zijn inboedel volledig vernield, uitgezonderd het mooie Retabel van St. Quirinus. Dit altaarstuk, vervaardigd door Jan Van Veldhoven uit Breda, kon tijdig in veiligheid gebracht worden.

Rechts van de kerk zien we het standbeeld "**Kletterende Klompen**", symbool voor het uitgesproken landbouwdorp dat Loenhout is. Het werd aangeboden door de Landelijke Gilde ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan in 1995.

Het gebouw links was het **gemeentehuis** van Loenhout voor de fusie met Wuustwezel in 1977 (nu is het ingericht als bibliotheek). De bouw dateert van 1883. Oorspronkelijk was de ingang aan het **Huffelplein**, maar in 1914 werd het grondig veranderd met de ingang naar de **Brechtseweg**. Het geheel is mooi omlijnd met Franse witte steen.

Recht voor ons bij het infobord staat een gedenkplaat van 40 jaar Bloemencorso in 1991. Symbolisch wordt de Dahlia uitgebeeld, de bloem bij uitstek die gebruikt wordt voor de praalwagens. Jaarlijks trekt dit feeëriek schouwspel door de Loenhoutse straten.

We draaien ons om en steken het **Burgemeester J. Van Looverenplein**, genoemd naar oud-burgemeester J. Van Looveren (1939-1972), over en gaan de **Palmbosstraat** in.

We slaan links de **Bareelstraat** in, vroeger bevond zich hier een bareel (tolboom). Ieder die het dorp in wilde moest tol betalen.

Op het einde van de Bareelstraat gaan we rechts de **Molenakkerstraat** in, en weer rechts nemen we de **Akkerweg**. We bevinden ons hier in de landelijke omgeving.

We draaien links de **Neervenweg** op en bij de splitsing houden we rechts aan en nemen de **Heiendweg**. We passeren de **Koningsvenloop** en slaan rechts de **Berkvenweg** in. De straatnamen geven ons een idee van wat hier vroeger te vinden was: heide en vennen.

De streek rechts van ons wordt **Blakt** genoemd. Met **Blakt** bedoelde men een blok, een goed afgebakend perceel grond. Het gebied links, heeft de naam **Heiend**.

We houden links aan en komen in de **Schietveldweg**, links bevindt zich het militaire domein, dat zich uitstrekt van Maria-ter-Heide tot in Loenhout. Jammer genoeg niet toegankelijk, maar het is een prachtig en waardevol natuurgebied.

We naderen de **Grote Beek (ook Weerij)**. Rechts kunnen we even verpozen en van het natuurschoon genieten. De **Grote Beek** ontspringt in Brecht in het militaire domein en vloeit door Wuustwezel en Loenhout, en samen met de **Kleine Beek** en de **Weehagenbeek** naar Nederland

Van op de brug hebben we rechts een prachtig zicht op de oude watermolen van het kasteel, in de volksmond "**Bouwke**" genoemd. Links in de beek zien we een waterval en juist voorbij de beek de oorspronkelijke meanders. We hebben links een zoom van zwarte els en verderop rechts, in het domein van het kasteel, een aanplant van Corsicaanse den. Het bosgebied van het militaire domein is een gemengd bos (loof- en naaldhout).

We gaan voorbij de **Vloeikensstraat** en zien rechts op het dak in anderskleurige dakpannen "'t **MARUM**". Marum is een samenstelling van mar en heem. Mar betekent meer, waterplas, en heem wil zeggen: heim, huis. Dus eigenlijk is het een huis bij het water. Hier was de grensmarkering tussen Wuustwezel en Brecht.

Bemerk de oude waterput met de akker voor het huis. We naderen de **Kampweg** (verbinding tussen Wuustwezel en Brecht) en steken die over.

Rechts zien we een weinig industrie, links nog steeds het militaire domein met een grote waterplas. Dit is een zandwinningput voor de aanleg van de E19.

Het volgende stuk van het **Kastelenpad** is ook een gedeelte van het **Uilenpad**, een andere prachtige wandeling.

We slaan rechts het **Uilenbos** in. Oorspronkelijk was het een naaldbos met voornamelijk Corsicaanse den. Volgens het bosdecreet wordt het door natuurlijke verjonging omgevormd tot loofbos. In het voorjaar vinden we hier o.a. salomonszegel. Vervolgens gaan we rechts de **Gasthuisdreef** in. We passeren de **Kleine Beek**. Links en rechts staan 2 van de 3 **Gasthuishoeven**. Hoeve Lily is nog

steeds een actieve boerderij. Hoeve Anny is eigendom van de gemeente en werd verbouwd tot “Huis van het kind.” Stekelbees (de naschoolse kinderopvang), de dienst Kind en Preventie, de dienst Opvanggezinnen, en de speelpleinwerking van Wuustwezel hebben hier een eigen plek. (Ook Wesalia, de heemkundige kring van Wuustwezel zal er onderdak vinden) De derde gasthuishoeve of **Grote Gasthuishoeve** werd in 1991 door de gemeente Wuustwezel aangekocht, afgebroken en heropgebouwd. De bibliotheek en de dienst toerisme zijn er gehuisvest.

Hier kan de wandeling ook gestart worden.

Inmiddels zijn we aangekomen in de **Dorpsstraat**. We gaan rechts richting kerk. Links zien we de **pastorie**, opgetrokken in 1738 met een brede gracht er omheen, en nu ingericht als muziekacademie. Van de **O.L.Vrouwekerk** is reeds in 1257 iets teruggevonden in de archieven. De huidige kerk, opgetrokken in gotische stijl, dateert van de 15^e eeuw. Schuin tegenover de kerk bevindt zich het **oude gemeentehuis** (1837) Wat opvalt, is de originele deur van het cachot onder de trap. Naast het gemeentehuis staan twee lage huisjes, deze zijn vermoedelijk opgetrokken in de 17^e eeuw en behoren tot de oudste woningen van het dorp. We steken de **Dorpsstraat** over en komen in de **Kloosterstraat**, 100 m rechts, op de hoek met het **Blok** zien we het standbeeld ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de beide wereldoorlogen. Even verder rechts slaan we het **Gemeentepark** in. We komen langs het “**Hofke van Hens**” gebouwd in 1910 in neo-Vlaamse gotiek en bedoeld als tegenhanger van het kasteel van de baron In 1926 kocht de gemeente het “hofke” samen met het park. In 1999 kreeg het een grondige opknopbeurt. Hier is het huidige gemeentehuis gevestigd. We lopen langs het gemeentehuis en slaan rechtsaf de **A. Blommaertstraat** in. Aloïs Blommaert, gestorven in 1958, was een Wezelse schoolmeester en jeugdschrijver. Zijn woonhuis bevindt zich in het **Gemeentepark**, naast het **CC Blommaert**. We draaien links de **Bruidsweg** in en volgen altijd rechtdoor richting Loenhout.

Helemaal op het einde gaan we rechts het fiets- en wandelpaadje tussen de weiden in. We kijken rechts op de muur van het kasteel, die diende om de moestuin te beschermen. Daar waar het bos van het kasteel begint slaan we rechts af een smal zandpaadje in. We lopen nu langs de slotgracht van het kasteel en zien nog restanten van een vroegere ingang, vermoedelijk een dienstingang. In het voorjaar vinden we hier, in beperkte mate, daslook en wespenorchis. We gaan links een stuk

onverharde weg in en draaien dan rechts de **Donkweg** in. We passeren de **Kleine Aa**, deze waterloop wordt pas **Kleine Aa** genoemd na samenvloeiing van de **Grote** en de **Kleine Beek**. Even verder naar het einde van de **Donkweg** toe, kunnen we even rusten. We naderen nu de Loenhoutseweg, dit is de verbinding tussen Wuustwezel en Loenhout. We gaan links, richting Wuustwezel en aan de overkant slaan we rechts de **Bosweg** in.

We volgen rechts de **Bosweg** (einde verharde weg) en passeren de **Bosbeek**. Aan beide kanten van de weg groeit riet. Verder staan er elzen en wilgen. Het gebied rechts behoorde vroeger tot het domein van het kasteel van Loenhout. Hier stond ook het boswachtershuisje. We komen uit op de **Dijkweg** en slaan rechtsaf. Diegenen die een ommetje willen maken, gaan even links. In de **Kleine Aa** is recent een vistrap aangelegd. Vanop de brug hebben we een mooi zicht op deze waterloop. We lopen de **Dijkweg** af en hier is het landelijke karakter van het dorp sterk aanwezig: weiden en boerderijen. We komen uit in de **Oud-Dorpsstraat**. Zoals de naam al doet vermoeden, de oude dorpskern. We zien hier nog zeer goed het **driehoekige Frankische dorpsplein**. Rechts van ons bevindt zich een oude herenwoning (1786), vroeger woonde hier de rentmeester van het kasteel. Juist voorbij de **Hofdreef** staat een beschermde hoeve, die ook aan het kasteel toebehoorde en waar de secretaris (1645) zijn woonst had. Nu bevindt zich hier een dokterspraktijk. Aan de overkant zien we het **Schaliënhuis**, ook beschermd, nu is het een tavernerestaurant, maar eertijds een brouwerij. De waterput op het erf bestaat nu nog. Hier zou in 1524 de beroemde wis- en sterrenkundige **Johannes Stadius** (Jan Van Ostayen) geboren zijn. We vervolgen onze weg richting kerk en juist voorbij de basisschool "**Het Blokje**" gaan we links af.

Daarna rechts, de **Pastorijstraat** in, met de pastorie en grote tuin. Waar nu de parking van de school is, was vroeger de vijver van de pastoor. We lopen het **Huffelplein** op en zien links "**Herberg de Keizer**". Al heel vroeger was hier een herberg. De heer Montens, kasteelheer, kocht het pand op en liet het gebouw inrichten om er onderwijs aan meisjes te verschaffen. Na het vertrek van de nonnen, werd het terug als herberg in gebruik genomen. We steken de straat over richting kerk en wandelen rechts, richting **Brechtseweg**. We passeren het standbeeld ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers en we komen aan op het eindpunt van de wandeling.